

WINTER

Alle weetjes op een rij!

De Brinkhorst
NATUURBOERDERIJ

Editie 3 - januari 2021



De geiten van de Brinkhorst

Geiten zijn slimme en beweeglijke dieren. Ze kunnen uitstekend klimmen en als je niet goed oplet lopen ze zo achter je langs het sluisje van de knuffelweide uit. Tegenwoordig worden geiten in Nederland voornamelijk nog gehouden voor hun melk, of puur voor de hobby. Geiten worden ongeveer 12 jaar.

Het zijn herkauwers en hebben 4 magen: de pens, netmaag en boekmaag zijn de zogenaamde voormagen. De lebmaag is de 'echte' maag. Ze eten graag grof vezelig ruwvoer. Bij ons is dat hooi en gras, maar ook soms wilgentakken en stro.

Er wonen verschillende soorten geiten op de Brinkhorst, dit zijn allemaal Nederlandse rassen. Ze horen ook allemaal tot de zeldzame huisdier-rassen.

We hebben 1 Toggenburger geit. Je herkent haar aan twee mooie witte strepen op haar kop, witte

buik en benen. De rest van haar lijf is helemaal bruin. Het is een rustig soort en heeft een vriendelijk karakter. Zij heet Bregje.

Er zijn 2 Witte melkgeiten. Ze zijn volledig wit. Witte melkgeiten worden veel bij grote geitenmelkerijen gehouden, omdat dit ras veel melk geeft. Van deze melk wordt kaas en yoghurt gemaakt. Onze witte melkgeiten heten Neeltje (iets kleiner dan de ander) en Griet, zij is de baas van de groep.

"We hopen in het voorjaar weer kleine geitjes te krijgen."

De laatste soort is de Bonte melkgeit en haar herken je aan de bruine en witte vlekken in haar vacht. Er zijn ook Bonte melkgeiten met zwart witte vlekken, zij komen meer voor dan de bruine. Ook de bonte melkgeit wordt op grotere stallen voor de melk gehouden, al zijn dat er meestal minder dan de witte geit. Onze bonte melkgeit heet Femke. In het najaar waren de geiten allemaal een poosje weg. Toen zijn ze op een ander bedrijf geweest om gedekt te worden. We hopen dat ze allemaal gedekt zijn en dat ze in maart/april kleine geitjes krijgen.



Leukomte weten

Konijntjes

Wist je dat een konijn maar 4 weken zwanger is, maar dan liggen de jongen nog 10 dagen blind en doof in een nestje.

Tot de volgende keer!

In lockdown...

Wat een raar jaar is 2020 geweest! We hadden allemaal plannen in de eerste maanden: een nieuw konijnenverblijf, een leuke vlindertuin, leuke activiteiten voor iedereen enz. enz. Maar halverwege maart liep zoals iedereen weet alles anders!

Van de een op de andere dag mochten onze cliënten van Amerpoort niet meer komen, de bezoekers mochten niet meer op de boerderij komen, maar ondertussen hadden we wel lammertijd, het groen kwam mooi op en de mooiste seizoenen van het jaar brak aan.

We hebben naast het verzorgen van de dieren de tijd nuttig besteedt door klusjes te doen die al een poosje waren blijven liggen, eens extra opruimen etc. Eigenlijk wat iedereen in die tijd thuis ook deed. Wat we echt jammer vonden was dat er met Pasen geen eieren gezocht kon worden. Dat is altijd een van onze drukst bezochte evenementen.

Gelukkig konden we (aangepast, dat wel) weer open vanaf juni. We hebben in die tijd gelukkig weer veel van onze vaste bezoekers mogen verwelkomen op ons erf! Door steeds meer versoepelingen leek het in de zomer bijna op een 'normaal' jaar.

Helaas moesten we 'weer' dicht voor bezoekers vanaf 4 november. Twee weken sluiten gaf ons de gelegenheid om de boerderij eens lekker te versieren met de kerstverlichting en om alles schoon te maken. We hadden alles weer op orde toen we weer open mochten. De boerderij zag er heel gezellig uit, bijna in kerst sfeer en we hadden zin in het laatste stukje van het jaar.

Dit mocht helaas niet zo zijn, op 15 december gingen we in lockdown waar we nu nog steeds in zitten. Wat jammer om op deze manier het jaar af te sluiten! Maar we hopen dat in dit nieuwe jaar de boerderij weer open kan zijn voor iedereen en dat we veel mensen een leuke dag kunnen bezorgen.

Wij hebben in ieder geval veel zin om in 2021 er met goede moed tegenaan te gaan. We zien jullie graag allemaal weer langskomen zodra dit weer mag!!

Namens alle medewerkers, cliënten en vrijwilligers