



LENTE

Alle weetjes op een rij!



Editie 1 - april 2021



De Brinkhorst NATUURBOERDERIJ



Vlindertuin

EDUCATIEVE INSECTENTUIN



Veel mensen hebben negatieve associaties bij insecten, maar deze diertjes zijn onmisbaar voor het leven van de mens en dier op aarde. Zo zorgen veel vliegende insecten voor de bestuiving van verschillende bomen en planten. Insecten die graag op of onder de grond leven dragen vaak bij aan een vruchtbare grond waar bomen en planten op kunnen groeien.

Door de dichte bebouwing en hoge bevolkingsdichtheid in Nederland hebben veel insectensoorten het moeilijk in hun voortbestaan. Er zijn verschillende soorten die met uitsterven bedreigd zijn, omdat er geen voedsel of onderdak voor ze te vinden is.

Omdat we een 'Natuurboerderij' zijn, willen wij hier natuurlijk aandacht aan besteden en bezoekers uit de omgeving stimuleren om iets te doen voor deze insecten. De afgelopen jaren zijn we hier op verscheidene manieren al mee bezig geweest.

Zo zijn er op verschillende plekken boomstammen neergelegd in onze erfscheiding van gemengde struiken, om zo een leefomgeving te creëren voor insecten die graag in rottend hout wonen. Daarnaast hebben we verspreid over het terrein, bloemen en planten geplaatst die voor veel vliegende insecten, voedsel bieden wanneer zij in bloei staan.

Wat willen we nog meer doen?

Een educatieve insectentuin realiseren!!! De huidige paddenpoel is de meest geschikte plek. Hier hebben we de ruimte en ook de mogelijkheid om met een aantal aanpassingen een 'educatieve tuin' te realiseren. De paddenpoel bestaat op dit moment uit verschillende onderdelen. Zo is er een moerasgebied met een wilgenbos, een grote vijver waar padden en salamanders wonen, een klein bosgebied met grote loofbomen en een grasgebied waar al verscheidene insectensoorten zijn gehuisvest. Vooral het grasgebied zal gebruikt worden voor de educatieve insectentuin.

Voor de nieuwe vlindertuin gaan we verschillende deskundigen raadplegen hoe we met zo veel mogelijk natuurlijke materialen en inheemse plantensoorten een paradijs kunnen maken voor de insecten. Naast verschillende educatieve borden en insecten-zoekkaarten, staan er verschillende spel-elementen op de planning, bijvoorbeeld een blote-voeten-pad.

Het project zoals hierboven beschreven brengt veel kosten met zich mee. We zullen met behulp van sponsors, de inzet van onze vrijwilligers, hopelijk vrijwilligers uit de buurt en verschillende 'klus-groepen' (bijvoorbeeld teamdagen van bedrijven) onze droom van een educatieve insectentuin realiseren. Het belooft dus een leerzame plek te worden voor onze bezoekers, waar (wilde) bijen, vlinders en overige insecten zich erg goed thuis zullen gaan voelen.

We hopen dit samen te verwezenlijken!

Gedicht



Het kan toch niet zo zijn dat wij het woord crisis gebruiken voor de weelde waarin wij leven.

Dit tart alle verbeelding.

Kijk om je heen, de mensen gaan zich anders gedragen.

De natuur verandert, de bloemen komen uit de grond, de knoppen in de bomen ontluiken. Jonge dieren worden geboren.

Zowel de natuur en ook de mensen willen uitbreken.

Vanuit de winter die nat en koud en ook fijn was. Maar de lente met zijn grote schoonheid is toch de mooiste tijd van het jaar.

Laten we met zijn allen hieraan denken, dan komen we er met z'n allen ook uit, toch?

Peter de Ruiter

Vrijwilliger in ons winkeltje 'Het Brinkeltje'



Leuk om te weten

Insectenhotel



Insecten overwinteren in een 'insectenhotel': een kast met heel veel holletjes, waar ze zich goed in kunnen bestopen en dat ze beschermd tegen wind, regen en kou. Op ons terrein staat een heft mooie!



Tot de volgende keer!



Natuurboerderij De Brinkhorst en boerderijwinkel 't Brinkeltje

www.natuurboerderijdebrinkhorst.nl | facebook.com/natuurboerderijDeBrinkhorst | instagram.com/natuurboerderij.de.brinkhorst/



LENTE

Alle weetjes op een rij!



De Brinkhorst
NATUURBOERDERIJ

Editie 2 - april 2021



Het mooie is dat de natuur elk jaar weer opnieuw ontwaakt!

Geknor, geblaas, gemekker en gekakel...



Het is donderdagmiddag, een gewone doorde-weekse werkdag. Oh nee, toch niet! Ik heb een vrije middag, de computer mag uit, mijn oude kloffie mag aan en hop, naar het Middeleeuws Erf in Amersfoort. Daar staan schapen, geiten, zwijntjes en kippen die elke dag verzorgd worden door vrijwilligers. Een prachtige middeleeuwse boerderij, waarvan de contouren ooit zijn opgegraven in Wijk bij Duurstede, is hier opnieuw opgebouwd. Twee keer per dag, weer of geen weer; hebben de beestjes hun verzorging nodig. Donderdagmiddag is het mijn taak. Ik voel me bevoorrecht: het is een heerlijke, rustige plek om één keer per week even te 'zijn', met de dieren, in de zon, met m'n poten in de modder. Even niks aan mijn hoofd, behalve geknor, geblaas, gemekker en gekakel...

Zonnige donderdag

Deze mooie, zonnige donderdag heb ik er weer eens iets bijzonders van gemaakt voor mezelf. Mijn niet-zo-middeleeuwse maaltijd eet ik lekker op een bankje voor de boerderij. Zo waan ik me even boerin op 'mijn eigen erf'. De boerderijkat komt even langs om te kijken of er nog wat lekkers te halen valt en twee eendjes komen enthousiast aangewaggeld om een 'graantje' mee te pikken. De kat komt gezellig nog wat dichterbij. Die weet precies

hoe laat het is en ik ook. Wat doe je bij mijn lunch, jij kleine dondersteen? Hij heeft mazzel, want ik word afgeleid. Hoor ik daar een groene specht? Ik slaak een zucht van verwondering; wat is dit genieten! De kat likt intussen het hapje van mijn lunch van zijn snuitje en krult zich tevreden op en kijkt mij dankbaar aan. Ik geef hem een laatste aai.

Naar de boerderijdieren

De andere dieren halen me inmiddels uit mijn droom. Ze mekkeren, blaten, knorren en kakelen om het hardst. Ze hebben helemaal gelijk: ik kom hier natuurlijk voor hen! Met een grote glimlach op m'n gezicht loop ik naar de varkens, die nog een tandje bijzetten als ze me zien en elkaar proberen te overtreffen in hun geknor. Ik haal maar snel hun brokjes; straks blijven ze er nog in! Goedkeurend knorrend storten ze zich op het voer.

Op naar de kippen, negen eitjes vandaag! Sorry kipjes, ik neem ze mee en bedankt voor het leggen. Graan en water voor hen en dan door naar de schapen. Ze hebben me al gezien en komen luid blatend aangehold vanaf de andere kant van het weiland. Als ik bij de voerbak ben, staat de helft van de dames er al in en kan ik nauwelijks meer een brokje in de bak krijgen. "Ga eens aan de kant!" Na wat geduw mag ik erbij van de hongerige kluwen wol. Het grootste deel van de brokken zit in de bak zodat ze kunnen beginnen aan hun avondmaaltijd. Nog wat hooi in de ruif en een kroel over hun kop en intussen laat het gemekker uit de wei verderop me merken, dat ik meneer geit toch echt niet moet vergeten.



Op naar de geiten dus! Die moeten altijd het langst wachten. Ik vind het zo leuk om naar ze te kijken dat ik de tijd wil hebben bij ze. Zo sta ik nog even te genieten van hoe ze hun brokjes en hooi eten. Maar ook van hoe ze met elkaar omgaan. Wie is de baas en hoe laten ze dat zien? Waarom is die kleine witte altijd als laatste aan de beurt en komt die gevlekte altijd nog even knuffelen? Het fascineert me: zoveel geiten, zoveel karakters. Allemaal even uniek als wij mensen en toch allemaal heel geitig.

Ik slenter nog wat rond, schrijf in het logboek hoe het tijdens mijn dienst was: negen eitjes, veel geblaas, veel wol, iedereen gezond en buikjes vol! Nog heel even bij de kat zitten. Die ligt heerlijk op haar vilten matje in de zon. Wat een eenvoud, ik stel het weggaan nog wat verder uit, maar ik zal toch weer moeten gaan... terug naar huis, naar mijn lieve gezin, poes en werk. Volgende week gelukkig weer! Ik sluit de boerderij af en kijk nog een keertje achterom. De avondzon laat een prachtig plaatje van het Middeleeuws Erf op mijn netvlies achter. De varkens knorren me vrolijk na en meneer geit mekkert me gedag. Hè, wat heerlijk om dit te mogen doen! **Vrijwilliger Nienke**

"Negen eitjes, veel geblaas, veel wol, iedereen gezond en buikjes vol!"

Tot de volgende keer!



Wist je dat...

Sommige planten rechtstreeks in de volle grond kunnen, maar dat sommigen eerst opgepot moeten.



Natuurboerderij De Brinkhorst en boerderijwinkel 't Brinkeltje

www.natuurboerderijdebrinkhorst.nl | facebook.com/natuurboerderijDeBrinkhorst | instagram.com/natuurboerderij.de.brinkhorst/



LENTE

Alle weetjes op een rij!

Editie 3 - mei 2021



De Brinkhorst NATUURBOERDERIJ



Lammetjes in het voorjaar

Als je regelmatig langs de Brinkhorst loopt, zie je de laatste tijd dat de knuffelweide zich steeds meer vult met moederschapen- en geiten én hun baby's.



Maar hoe zit het eigenlijk met de duur van een zwangerschap van een schaap en geit en hoe weet je wanneer er een lammetje wordt geboren?

Groen, blauw of rood waskrijt

In de herfst (oktober tot december) zijn schapen en geiten het meest vruchtbaar, ze kunnen en willen dus gedekt worden. Omdat wij graag willen uitrekenen wanneer het schaap is uitgerekend, krijgt de ram (vaderdier) een 'dekblok' tussen zijn voorpoten, bevestigd met een tuig. Op dat deblok zit een hele grote waskrijt van een duidelijk zichtbare kleur: groen, blauw of rood. Wanneer de ram dan op het schaap springt om haar te dekken, laat hij een kleur achter op het achterste gedeelte van haar rug. Als je dan elke dag even langs de schapen loopt, kun je zien welk schaap een nieuw kleurtje heeft gekregen.

Schapen en geiten hebben een cyclus van 3 weken. Een schaap of geit laat zich maar 1 keer dekken en om te zien of het de eerste keer goed is gegaan krijgt de ram na 3 weken een ander kleurtje dekblok om. Wanneer een schaap dan weer gedekt wordt, was het de vorige keer (nog) niet gelukt en houd je bij het uitrekenen van de dracht de laatste dekdatum aan.

Hoelang zijn ze drachtig?

De schapen en geiten zijn ongeveer even lang drachtig (zwanger), dat is ongeveer 150 dagen (5 maanden min 5 dagen). Als je dus weet wanneer een schaap een kleurtje heeft gekregen van de ram, kun je uitrekenen wanneer ze haar lammetjes kan verwachten. Dat is meestal in maart of april. Als het schaap of de geit bijna moet bevallen zie je dat haar uiers groter worden, ze wordt onrustig: gaat vaak even liggen en weer staan en wil meestal niet eten. Dan gaat ze naar binnen, want de lammeren mogen niet buiten worden geboren vanwege hygiënemaatregelen. Dit is voor kinderboerderijen een beetje strenger dan voor een 'hobbyboer'.

Lammetjes op komst

Vervolgens komt er eerst een waterblaas, dan de pootjes en het neusje en vervolgens de rest van het lammetje. Meestal kan het schaap of de geit bij de Brinkhorst dit helemaal zelf, maar af en toe ligt een lammetje verkeerd of er is een pootje naar achteren geslagen of er is een ander probleem. Dan moeten we helpen. Dit kan vaak zonder hulp van de dierenarts, want de medewerkers van de Brinkhorst hebben allemaal ervaring en/of een opleiding gehad waar ze dat hebben geleerd.



Op eigen pootjes staan

Nadat de lammetjes geboren zijn komt er een nageboorte, dat is de placenta. De lammetjes staan meestal binnen een half uur en gaan dan ook al drinken. Dit is heel belangrijk, want de eerste melk van de moeder heet *biest* en daar zitten allemaal antistoffen in die een pasgeboren lam nodig heeft voor zijn of haar weerstand.

Als een lammetje wat moeilijker ter wereld komt, kunnen we eventueel met een flesje, biest van de moeder geven of als dat er niet is, kuntsbiest uit een zakje. Als de lammetjes een paar dagen oud zijn mogen ze naar buiten om lekker te spelen met de anderen.

Heb jij al veel lammetjes gespot op de natuurboerderij?



Wist je dat...

een geit en een schaap
5 maanden min 5 dagen zwanger zijn?
De jongen staan binnen een half uur
bij moeder te drinken.



Natuurboerderij De Brinkhorst en boerderijwinkel 't Brinkeltje

www.natuurboerderijdebrinkhorst.nl | facebook.com/natuurboerderijDeBrinkhorst | instagram.com/natuurboerderij.de.brinkhorst/



LENTE

Alle weetjes op een rij!



De Brinkhorst NATUURBOERDERIJ



Editie 4 - mei 2021

Tot slot...

Natuurspeelplaats

Een heerlijke plek voor alle kinderen om ongestoord te kunnen spelen in en met de natuur.

Denk aan waterpoelen en waterpomp, stapels hout en boomstammen, plukfruit en vrucht dragende bomen. Zie hoe alles groeit en bloeit, maak er snoepjes van, ga picknicken en bouw eigen hutjes.

Adoptieboom

Je hebt vast die mooi geschilderde appelboom gezien in onze stal, waar onze 'oogappeltjes' met een leuke foto in hangen. Maar wat is het verhaal erachter? Waarvoor is die geschilderde boom? Dit is onze adoptieboom.

De adoptieboom laat onze dieren zien die je voor een jaar kunt adopteren. Met 'adopter' bedoelen wij dat je een bijdrage levert aan de jaarlijkse verzorgingskosten van het betreffende dier. Denk aan kosten voor voer, stro, hooi, maar ook een dierenartsbezoek wanneer het dier ziek is.

Natuurlijk willen we zichtbaar maken welke dieren geadopteerd zijn en door wie. Onder de foto van het dier komt de naam van de adoptant.



Een droom die werkelijkheid wordt

Iedereen heeft dromen en gekoesterde wensen, zo ook op de natuurboerderij hebben wij dromen. Eén van deze dromen is een nieuw konijnen verblijf. Een nieuw hok waar onze konijnen heerlijk in het zonnetje kunnen liggen, waar ze samen kunnen schuilen voor de regen, waar ze kunnen graven en heerlijk kunnen rond rennen.

Het hok waar onze konijnen nu in wonen is verouderd en toe aan vervanging. Wij zouden graag onze konijnen willen verhuizen naast het verblijf van onze varkens. Op deze plek staan een aantal mooi berkenbomen dit tijdens de warme zomers zorgen voor schaduw. Er is op deze plek voldoende plek om twee konijnen verblijven te maken.

Beide verblijven zullen bestaan uit een hok die de konijnen bescherming biedt aan koud winterweer, tocht en regen.

Maar ook een ruimte buiten waar konijnen kunnen rennen, graven en van het zonnetje kunnen genieten.

Natuurlijk willen we bezoekers en de konijnen ook een plek geven om elkaar te ontmoeten. Zitten de konijnen op deze plek kunnen ze heerlijk worden geaaid door kinderen.

Op deze plek willen we ook graag aandacht vragen voor het welzijn van konijnen. Wat eten konijnen? Zijn konijnen groepsdieren en wat mag ik je konijnenhok thuis echt niet ontbreken.

Jullie kunnen helpen om deze droom in vervulling te laten gaan. Dit kan op verschillende manieren. Door een donatie te doen in de melkbus die dagelijks aan het hek staat of daar een konijn te adopteren. Wil je hier meer over weten kijken dan op onze website!

Natuurboerderij De Brinkhorst en boerderijwinkel 't Brinkeltje
Wageningseberg 43, Amersfoort
033-888 1780

Openingstijden:
dinsdag t/m zondag
14.00 - 17.00 uur

Voor meer informatie,
reserveringen en
coronamaatregelen,
bezoek onze website
www.natuurboerderijdebrinkhorst.nl



Natuurboerderij De Brinkhorst en boerderijwinkel 't Brinkeltje

www.natuurboerderijdebrinkhorst.nl | facebook.com/natuurboerderijDeBrinkhorst | instagram.com/natuurboerderij.de.brinkhorst/

